

Capelle aan den IJssel, 18 maart 2020

Beste gemeenteleden, geliefde broeders en zusters,

Na de brief van afgelopen vrijdag 13 maart is dit een vervolgbrief van het moderamen (dagelijks bestuur) van de Schenkelkerk. We hebben als moderamen besproken hoe we de komende weken proberen om vorm te geven aan het gemeente-zijn. Met dankbaarheid kijken we terug op de dienst van afgelopen zondagochtend. We hebben de indruk dat een eigen dienst in de Schenkelkerk met de mogelijkheid om vanuit huis mee te luisteren in een behoefte voorziet. Daar willen we graag mee doorgaan. Tegelijk is een setting zoals zondag met kerkenraadsleden en hun gezinnen ongewenst: iedereen in Nederland wordt nu gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren... Om die reden willen we de **erediensten voor de komende weken** nog iets anders aanpakken:

- We gaan door met een minimale bezetting in de kerkzaal, namelijk alleen de voorganger, ouderling van dienst, koster en beameraar.
- Voor liederen maken we gebruik van muziekbestanden van internet, die we tijdens de dienst afspelen en op die manier ook thuis goed te volgen zijn. De beameraar wordt dus eigenlijk de DJ-van-dienst ;-).
- En enkele praktische lessen van afgelopen zondag zoals het tijdig aanzetten van de uitzending op Kerkomroep (5 à 10 minuten voor aanvang van de dienst) nemen we ter harte!
- Wat niet verandert: de dienst zal worden uitgezonden op internet, via kerkomroep.nl (te bereiken via www.schenkelkerk.nl). Misschien lukt het niet om de dienst 'live' mee te luisteren door capaciteitsproblemen bij Kerkomroep. Probeer u het dan later die dag of later in de week nog eens.

Aanstaande zondag zouden we 's middags een viering van de **DoeMeeKerk** hebben. Die viering kan helaas niet doorgaan. Via Whatsapp en Facebook zal ds. Nellie van Voornveld ideeën voor een alternatieve manier van vieren/meedoen delen met regelmatige bezoekers van de DoeMeeKerk.

Wat betreft de **doordeweekse activiteiten** in en rond de Schenkelkerk, komt vrijwel alles de komende weken te vervallen. Denk hierbij aan groepsactiviteiten als Bijbeltijd, gesprekskringen, kinderclub, Vacare, catechisaties en de repetities van koren. De uitgifte van voedselpakketten op vrijdagmiddag aan cliënten van de Voedselbank gaat wél door. Hiervoor geldt een speciaal protocol, voor de veiligheid van cliënten en vrijwilligers. Ook de inzameling van oud papier (1e weekend van de maand) zal - voor zover we dat nu kunnen inschatten - door kunnen gaan.

Trouwens: de speciale inzamelactie voor de Voedselbank van deze week gaat ook gewoon door. U kunt flessen met vloeibaar wasmiddel kwijt in de speciale Voedselbank-krat in de Jumbo.

Zorg voor elkaar: telefonisch spreekuur en pastoraal team

Ieder van ons zal de komende weken veel minder onder de mensen zijn. Dat geldt met name voor oudere gemeenteleden. Maar ook als je niet tot de groep 'kwetsbaren' behoort, kan deze periode veel van je vragen. Misschien hebt u meer dan anders behoefte aan een gesprek of gebed.

Telefonisch spreekuur predikanten

Als u wilt bellen met één van de predikanten, kan dat altijd; maar op de volgende momenten zitten zij ervoor klaar:

maandagmorgen	10.00-12.00 uur	ds. Gerben van Manen	06-83650662
woensdagavond	20.00-22.00 uur	ds. Nellie van Voornveld	010-2363873 of 06-30684426
donderdagmorgen	10.00-12.00 uur	ds. Nellie van Voornveld	010-2363873 of 06-30684426
vrijdagmorgen	10.00-12.00 uur	ds. Gerben van Manen	06-83650662

Bel-actie door pastoraal team

De komende weken zullen de predikanten, ouderlingen en bezoekmedewerkers hun best doen om oudere en zieke gemeenteleden op te bellen. Graag leven we zo, op afstand, toch met elkaar mee en peilen we wat er nodig is. Misschien hebt u behoefte aan praktische hulp, bijvoorbeeld bij boodschappen of noodzakelijk vervoer. Dat kunt u laten weten. Samen proberen we elkaar te helpen.

Natuurlijk kunt u ook **zelf contact opnemen met leden van het pastorale team**. U vindt hieronder de indeling per sectie, zodat u weet welke predikant en ouderling(en) zijn 'toegewezen' aan uw adres. Als u een van hen wilt bereiken, dan kunt u bellen met mw. Pietie van Buren (pastoraal meldpunt) op 010-4517186 of met een van beide predikanten. Zij kunnen u desgewenst in contact brengen met een van de ouderlingen.

Sectie 1: Dotterlei, Bongerd, Wingerd, Wilgenhoek, Molenwijk, Kralingseweg, Scholleveaar, Oostgaarde, Middelwatering, Capelle-West, 's Gravenland, Fascinatio, Verpleeg- en verzorgingshuizen

Predikant	Nellie van Voornveld	010-2363873 of 06-30684426
Ouderlingen	Alyce Mbudi	
	Willie Schoemaker	

Sectie 2: Bloemenwijk, Schinckelhove, Kanaalweg, Capelseweg, Akkerwinde, Haagwinde, Bermweg, J. Dutilhweg, 's Gravenpark, 's Gravendreef, 's Gravenweg, Ringvaartpark en Wegelingpark

Predikant	Gerben van Manen	06-83650662
Ouderling	Cees Ramp	

Ter inspiratie

Als je gewend bent om naar de kerk te gaan, zien de zondagochtenden er de komende weken heel anders uit. Wat te doen, om samen geloof te vieren en met elkaar verbonden te blijven?

- Op zondagmorgen kun je de dienst, die in heel kleine bezetting wordt gehouden, meeluisteren of achteraf terugluisteren. Kijk op www.schenkelkerk.nl voor de link naar kerkomroep.
- Schrijf een kaartje naar een ouder gemeentelid; een naam en adres kun je opvragen bij mw. Pietie van Buren, p.vanburen@casema.nl; 010-4517186.
- Steek een kaars aan en bid voor elkaar, voor zieken, buurtgenoten, de overheid, mensen in de zorg... Op www.schenkelkerk.nl vind je elke zondag een gebed dat je zou kunnen gebruiken.
- Met jonge kinderen: elke zondag staat er een gratis kinderprogramma met video's en werkvormen op <https://creatiefkinderwerk.nl/>
- Voor tieners: kijk op de website van BEAM voor jongerenvieringen en ideeën.

Op de hoogte blijven

Voor de verspreiding van deze en volgende brieven maken we zoveel mogelijk gebruik van e-mail. Onze verzendlijst is niet compleet. Daarom een verzoek: als u deze brief doorgestuurd kreeg van iemand anders of u vond 'm op de website of op papier in uw brievenbus én u heeft wél een e-mailadres, wilt u dat adres dan doorgeven aan scriba Adri de Jonge op scriba@schenkelkerk.nl?

Tot slot

Gelukkig betekenen de gezondheidsmaatregelen niet dat we met elkaar geen kerk kunnen zijn. Naast alle zorg en onzekerheid over het virus zien we hoe Gods Geest altijd wel weer wegen vindt waarlangs onze voet kan gaan (Psalm 25). Ons gebed is dat u en jij Gods aanwezigheid en liefde in deze Veertigdagentijd mogen ervaren en zullen delen met de mensen om ons heen.

Namens het moderamen,

Maarten van Briemen

Voorzitter