

## Liturgie Schenkelkerk Goede Vrijdag 2020

Voorganger: ds. Gerben van Manen

Lectoren: Cees Ramp, Harmen Lebbink

De muzikale inbreng komt via geluidsopnamen van internet; er is geen 'live' samenzang en muzikale begeleiding.

De meditatieve teksten komen uit het lied 'The face of beauty' van The Violet Burning, van wie ook de afbeelding komt. Voor wie dit nummer wil beluisteren:

<https://www.youtube.com/watch?v=BS5kpvlykXc>

### Stilte

### Gebed

#### Hosea 6:1-6



*Liefde, milde liefde  
Kom, regen op mij  
Kom, giet jezelf  
over mij uit*

#### Lied 77: 1 en 3

1. Roepend om gehoor te vinden,  
om bij God gehoor te vinden,  
roep en smee ik onverpoosd,  
maar mijn ziel blijft ongetroost.  
Nu de druk mij overmande,  
hef ik tot de Heer mijn handen,  
maar 't gedenken is mij pijn,  
nu ik zonder God moet zijn.

3. Zou de Heer zijn volk verstoten?  
Heeft de toorn zijn hart gesloten?  
Is zijn gunst voorgoed voorbij?  
Blijft niet wat Hij eenmaal zei?  
Kan God zijn gena vergeten?  
Heb ik steeds vergeefs geweten,  
dat des Allerhoogsten kracht  
stand houdt tot het laatst geslacht?

#### Exodus 12:21-28

#### Lied 168

When Israel was in Egypt's land,  
let my people go;  
oppressed so hard they could not stand,  
let my people go;

#### Refrein:

Go down, Moses,  
way down in Egypt's land;  
tell old Pharaoh:  
to let my people go.

#### Matteüs 26:57-63a

## Lied 558

Jezus, om uw lijden groot,  
om uw leven en uw dood  
die volbrengen 't recht van God,  
Kyrie eleison.

Heer, om uw zachtmoedigheid,  
vorst die op een ezel rijdt  
en om Sions onwil schreit,  
Kyrie eleison.

Om de zalving door een vrouw,  
vreugde-olie, geur van rouw,  
teken van wat komen zou,  
Kyrie eleison.

Om het brood, Heer, dat Gij breekt,  
om de beker die Gij reikt,  
om de woorden die Gij spreekt,  
Kyrie eleison.

Here, om uw bloedig zweet,  
als Ge alleen de wijnpers treedt,  
om de kelk vol bitter leed,  
Kyrie eleison.

## Matteüs 26:63b-68



*Zie hij komt  
Met de wolken in de lucht  
Elk oog zal hem zien  
Zelfs wie hem doorstoken hebben*

Om het zwijgen, het geduld,  
waarmee Gij de wet vervult,  
als men vruchtloos zoekt naar schuld,  
Kyrie eleison.

Om het woord van godlijk recht  
dat Gij tot uw rechters zegt,  
zelf hebt Ge uw geding beslecht,  
Kyrie eleison.

Om de doornen van uw kroon,  
om de geesling en de hoon,  
roepen wij, o Mensenzoon,  
Kyrie eleison.

Om uw kruis, Heer, bidden wij,  
om de speerstoot in uw zij,  
ga aan onze schuld voorbij,  
Kyrie eleison.

Heer, om uw vijf wonden rood,  
om uw onverdiende dood,  
smeken wij in onze nood,  
Kyrie eleison.

## Lied 561

O Liefde die verborgen zijt  
in diepe stilten eeuwigheid,  
erbarm U over ons bestaan,  
het wordt verraden en verdaan.

Hoe achtloos in ons midden wordt  
het kostbaar mensenbloed gestort  
en in het onbarmhartig licht  
het kruis des Heren opgericht.

De minsten van de mensen zijn  
daar uitgestrekt in angst en pijn.  
Tot aan het eind der wereld lijdt  
Christus in hun verlatenheid.

O Liefde uit de eeuwigheid  
die met ons mens geworden zijt,  
wij bidden, laat ons niet alleen  
in al het duister om ons heen,

opdat ook wij o Heer U niet  
verlaten in uw diep verdriet  
maar bij U zijn in al de pijn  
waarmee de mensen mensen zijn.

### Matteüs 26:69-75



*Hij zal elke stam verzamelen  
Er is geen plek om te schuilen  
Tegenover hem zullen we huilen  
Val op je knieën*

### Matteüs 27:27-31

*I've seen the face of beauty  
His head is crowned with thorns  
His face is ripped and torn  
I've seen the king in all his strength  
His eyes are filled with tears  
The God who knows my fears*

*Ik heb het gezicht  
van de schoonheid gezien  
Zijn hoofd is met doornen gekroond  
Zijn gezicht is geschraamd en gescheurd  
Ik heb de koning gezien in al zijn kracht  
Zijn ogen zijn gevuld met tranen  
De God die mijn angsten kent*

### Opwekking 614 Uw genade is mij genoeg

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem,  
met een kruis op zijn rug en een doornenkroon.  
Hoor de menigte schreeuwt en roept: 'Kruisig Hem!'  
Zo gaf God zijn eigen Zoon.

Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha,  
als de Koning der Joden wordt Hij veracht.  
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan  
als Hij roept: 'Het is volbracht'.

#### *Refrein:*

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,  
dat U het kruis voor mij droeg.  
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.  
Uw genade is mij genoeg.

In het rijk van de dood is Hij neergedaald.  
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.  
Maar de steen van het graf is nu weggehaald,  
Jezus leeft, Hij is opgestaan.

#### *Refrein*

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,  
met ontzag en respect kniel ik voor U neer.  
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,  
U bent Jezus, de hoogste Heer.

#### *Refrein*

## Matteüs 27:31-46



*Hier in de nacht heb ik U nodig  
Hier in dit leven zoek ik U  
Laat mij schuilen  
in uw armen*

### Meditatie

#### ***Jesus' blood never failed me yet***

Jesus' blood never failed me yet  
Never failed me yet  
Jesus' blood never failed me yet  
This one thing I know  
That He loves me so

Het bloed van Jezus  
liet mij nog nooit in de steek  
Dit ene weet ik:  
dat Hij zo van mij houdt

### Gebed

#### Matteüs 27: 45-50

#### Lied 590:1,2,5

Nu valt de nacht.  
Het is volbracht:  
de Heer heeft heel zijn leven  
voor het menselijk geslacht  
in Gods hand gegeven.

De wereld gaf  
Hem slechts een graf,  
zijn wonen was Hem zwerven;  
al zijn onschuld werd Hem straf  
en zijn leven sterven.

Hoe wonderlijk,  
uitzonderlijk  
een sabbat is gekomen:  
eens voor al heeft Hij het juk  
van ons afgenomen.

### Stilte