

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 12 JULI 2020

SCHENKELKERK

AFSCHEID KINDERNEVENDIENST
VIERING HEILIG AVONDMAAL

THEMA: 'OP WEG MET EEN LICHT PAKKETJE'

voorganger: ds. Nellie van Voornveld

organist: Netty Dijkstra

muzikale bijdrage van Emma Boerman, Mart van Manen, Sterre van Eijk, Minke van Manen, Annemieke Wolters

beamer: Witold

muziek vanaf 09.55 uur: 'Welkom in Gods huis'

Kom, als je honger hebt of dorst
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen

Kom als je moe bent van je vlucht
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen

Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen

Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis

Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis

welkom en mededelingen door ouderling van dienst

lied: LB 513: 1,2 en 4 *God heeft het eerste woord*

bemoediging en groet

gebed

kindermoment

*jongste groep gaat naar de kindernevendienst
onder zingen (door zanggroepje:) LB 100: 2 en 4*

Roep uit met blijdschap: God is Hij!

schriftlezing: Mt.11: 25-28 (Mart)

lied: 'My Lighthouse' (Sterre en Minke)

*Een lied waarin we God vragen om zijn Koninkrijk te doen doorbreken en ons tot een licht te zijn,
dat als een vuurtoren schijnt in het donker en richting geeft.*

preek

de kinderen komen weer terug

muziek: 'You say' (Lauren Daigle; Emma en Mart)
Instrumentaal

*Een lied waarmee we zeggen: 'Ik geloof niet wat anderen over mij zeggen, of wat de stemmen in
mijn hoofd steeds beweren. Ik geloof wat U over mij zegt: dat U van mij houdt. In U vind ik mijn
identiteit.'*

afscheid (Jozef), Emma en Mart (Karin)

gebeden

**Maaltijd van de Heer
tafelgebed (korte versie)**

Dia:

*De Heer is met U!
Verhef uw harten!*

Ons hart is gericht op de Heer.
*Laten wij onze God danken
alle eer aan God!*

Dia:

Wij danken en prijzen God:

U danken wij Heer, voor uw liefde

U hebt ons gemaakt en wij horen bij U!

*Samen met alle mensen over heel de wereld
die in U geloven
en ook met de engelen
en met hen die ons al zijn voorgegaan eren we U:*

***Heilig, heilig, heilig
Heer, God van alle machten
hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid!***

Dia:
*Wij danken U voor Jezus die gekomen is in uw Naam
Hij draagt onze lasten.
Hij gaat met ons mee.
Hij laat ons zien dat er toekomst is
voor ons en voor heel de wereld.*

Dia:
*We denken bij deze maaltijd
aan de nacht waarin Jezus werd overgeleverd.
Toen heeft Hij het brood genomen, U gedankt
en het gegeven aan zijn leerlingen, terwijl Hij zei:*

*Neem en eet, dit is mijn lichaam
dat voor U gegeven wordt.
Doe dit om aan Mij te denken.*

Dia:
*Zo nam Hij ook na de maaltijd
de wijn,
Hij dankte U
en gaf de beker aan zijn leerlingen met de woorden:*

*Neem deze beker
en drink hier allen uit,
dit betekent het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Doe dit, steeds wanneer je uit de beker drinkt,
om aan Mij te denken.*

Dia:
*Heer, geef ons, als we samen Avondmaal vieren, uw Heilige Geest,
Zodat we nieuwe mensen worden en steeds meer gaan verlangen naar uw Koninkrijk.*

Hoor ons als we samen bidden:

Onze Vader....

Dia:

Alles is klaar! Dit is de tafel van de Heer!

Uitdelingswoorden:

Het brood, dat wij breken, is gemeenschap met het lichaam van Christus.

Neem en eet, en gedenk en geloof

dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus

gegeven is tot volkomen verzoening van al onze zonden.

Dia:

*De beker van de dankzegging, waarvoor wij God danken
is gemeenschap met het bloed van Christus.*

Neem, drink daar allemaal uit,

het is het nieuwe verbond in zijn bloed

het is de wijn van het Koninkrijk!

(Instructies over naar voren komen)

We delen brood en wijn

– onderwijl muzikale bijdrage van Netty en Annemieke: *Panis angelicum, César Franck* –

dankzegging

slotlied: LB 423: 1 en 3

Nu wij uiteengaan

zegen (geen gezongen amen)

muziek Netty en Annemieke, Telemann