

Liturgie Schenkelkerk 14 juni 2020

Voorganger: ds. Gerben van Manen

Organist: Jan Vermeulen

De muzikale begeleiding van de te zingen liederen komt via geluidsopnamen van internet; er is geen 'live' samenzang.

Orgelspel: *Psalm 32*

Welkom

Stil gebed

Lied 314 *Here Jezus, om uw woord*

Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Bemoediging en groet

Psalmwoord:

'Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, van wie de zonden worden bedekt.' Psalm 32:1

Hemelhoog 433 *Stil, mijn ziel, wees stil*

Stil, mijn ziel, wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds;
Hij is er bij
in je beproevingen en zorgen.

Refrein:

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen

Stil, mijn ziel, wees stil
en dwaal niet af;
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem
en hef je schild
tegen de pijlen van verleiding
Refrein

Stil, mijn ziel, wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer;
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.
Refrein

Gebed

Schriftlezing: 1 Petrus 4:7-11

Hemelhoog 715 1,4,5 *De grote dag breekt weldra aan*

De grote dag breekt weldra aan,
het einde van de tijd.
Wees nuchter hier in uw bestaan
en houd in de gebeden aan
in hoge waakzaamheid.

Laat als u spreekt uw woord steeds zijn
een echo van Gods stem
en laten diensten, groot en klein,
een weerschijn van Gods daden zijn,
verricht in kracht van Hem.

In alles zij God eer gebracht,
aan Hem de lof gewijd.
Hij schenkt in Christus u de kracht,
Hem zij de heerlijkheid, de macht,
tot in al' eeuwigheid.

Verkondiging

'Het inspirerende lied': *Denk dan aan mij, o Heer*

Als, Heer, hier in dit leven
mij zorg en angst omgeven
en al mijn stil verwachten
vergaat in bange nachten,
denk dan aan mij, o Heer, mijn God.
In uwe handen ligt mijn lot.

Ik zou wel willen zingen,
maar er zijn duizend dingen
die mijn bestaan bedreigen
en alle lof doen zwijgen;
denk dan aan mij, o Heer, mijn God.
In Uwe handen ligt mijn lot.

Als twijfel, al mijn dagen,
mij steeds bestookt met vragen
en zorgen doen vergeten
dat ik uw kind mag heten,
denk dan aan mij, o Heer, mijn God.
In uwe handen ligt mijn lot.

Laat Heer uw trouw toch blijken,
als ik haast mocht bezwijken
en ik met al mijn zorgen
blijf wachten op uw morgen,
denk dan aan mij, o Heer mijn God.
In Uwe handen ligt mijn lot.

Gebeden

Lied 838:1,4 *O grote God die liefde zijt*

O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

Zegen

Orgelspel: *Eens als de bazuinen klinken*