

## LITURGIE ZONDAG 17 MEI 2020

Thema: 'Volhouden met verwachting'  
Voorganger: Henk Boerman  
Organist: Hubert Kros

*De muzikale inbreng komt via geluidsopnamen van internet; er is geen 'live' samenzang en muzikale begeleiding.*

---

### Inleidend orgelspel "De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord"

### Welkom en mededelingen

### Stil gebed

**Zingen:** Lied 98: 1 en 4

Zingt een nieuw lied voor God den Here,  
want Hij bracht wonderen tot stand.  
Wij zien hem heerlijk triomferen,  
met opgeheven rechterhand.  
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde,  
bevrijdend heil en bindend recht,  
voor alle volkeren op aarde,  
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

Laat alle zeeën, alle landen,  
hem prijzen met een blij geluid.  
Rivieren klappen in de handen,  
de bergen jubelen het uit.  
Hij komt, Hij komt de aarde richten,  
Hij komt, o volken weest verblijd,  
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,  
zijn heil en zijn gerechtigheid.

### Bemoediging en groet

### Gebed

**Zingen:** Groot is Uw trouw o Heer (Lied 885)

Groot is uw trouw, o Heer,  
mijn God en Vader.  
Er is geen schaduw van omkeer bij U.  
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde

die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.  
Groot is uw trouw, o Heer,  
groot is uw trouw, o Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had,  
hebt Gij gegeven.  
Groot is uw trouw, o Heer,  
aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,  
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:  
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.  
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.  
Groot is uw trouw, o Heer,  
groot is uw trouw, o Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had,  
hebt Gij gegeven.  
Groot is uw trouw, o Heer,  
aan mij betoond.

Groot is uw trouw, o Heer,  
groot is uw trouw, o Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had,  
hebt Gij gegeven.  
Groot is uw trouw, o Heer,  
aan mij betoond.

**Schriftlezing:** Johannes 16:16-33

**Zingen:** Christus, onze Heer, verrees (Lied 624)

Christus, onze Heer, verrees, halleluja!  
Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja!  
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,  
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

Prijst nu Christus in ons lied, halleluja,  
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,  
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,  
dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!

Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,  
heeft verzoening ons bereid, halleluja!  
Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja!  
Eng'len juub'len Hem ter eer, halleluja!

## Verkondiging

### Zingen: Jezus Overwinnaar (Opwekking 832)

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw  
Want U bevrijdt en geeft leven  
Elke storm verstild door de klank van Uw stem  
Alles buigt voor Koning Jezus

U bent de held die voor ons strijdt  
U baant de weg van overwinning  
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer  
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij  
Uw troon staat onwankelbaar  
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam  
Jezus, Overwinnaar

De duisternis licht op door U  
De duivel is door U verslagen  
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?  
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag  
De hemel juicht voor onze Koning  
En de machten van de hel weten Wie er regeert:  
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Naam boven alle namen  
Naam boven alle namen  
Naam boven alle namen...

## Gebeden

### Over de collecten (1. Diaconaal project Budgetmaatjes, 2. Kerk en 3. Onderhoud orgel)

*Uw bijdrage is welkom op NL29 RABO 0373 7173 50 t.n.v. Protestantse gemeente Capelle wijk Schenkel met vermelding: 'collecte 17 mei'. De kerkrentmeesters zullen de opbrengst over de doelen verdelen. Hartelijk dank!*

### Zingen: Jezus, ga ons voor (lied 835)

Jezus, ga ons voor,  
deze wereld door

en U volgend op Uw schreden,  
gaan wij moedig met U mede.  
Leid ons aan Uw hand,  
naar het vaderland.

Valt de weg ons lang,  
zijn wij klein en bang,  
sterk ons Heer om zonder klagen,  
achter U ons kruis te dragen.  
Waar Gij voor ons trad,  
is het rechte pad.

In de woestenij,  
Heer, blijf ons nabij,  
met Uw troost en met Uw zegen,  
tot aan 't eind van onze wegen.  
Leid ons op Uw tijd,  
in Uw heerlijkheid.

## **Zegen**

**Orgelspel “Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere”**