

VOORLOPIGE ORDE VAN DIENST (*zolang de gemeente niet zingt*)

Protestantse Wijkgemeente Schenkelkerk, Capelle aan den IJssel

voorganger: ds. Eline Baggerman-van Popering

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Stil gebed (aangekondigd door ouderling van dienst)

Aanvangslied (aangekondigd door ouderling van dienst) (staande) **Ps. 63: 1 en 2**

1 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,
Naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen.
Mijn hart wil niets dan U ontvangen,
die leven zijt en leven laat.
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten
en dorsten naar U in een land,
waarop de zon verzengend brandt,-
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.

2 Eens zag ik in uw tempelhof
U in uw glorie hoogverheven,
wiens gunst mij meer is dan het leven,
mijn lippen stamelden uw lof.
Mijn leven lang wil ik U prijzen,
uw naam aanbidden, want Gij voedt
mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed.
O Heer, ik wil U dank bewijzen.

Bemoediging en groet

Gebed van verootmoediging

Genadeverkondiging

Leefregel (de *tien geboden* of een variant daarvan of een aansporing uit het NT)

Lied 103^E 1x engels, 1x nederlands, 1x engels

Bless the Lord, my soul
and bless God's holy name.
Bless the Lord, my soul,
who leads me into life.

Prijs de Heer, mijn ziel
en prijs zijn heil'ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
die mij het leven geeft.

Bless the Lord, my soul
and bless God's holy name.
Bless the Lord, my soul,
who leads me into life.

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderen mogen naar voren komen

Eventueel gesprek met de kinderen

Kinderen naar de nevendienst onder orgelspel

Schriftlezing Genesis 12:1-9 (lector)

Lied 117a: 1 en 2

1 Gij volken looft uw God en Heer
wilt Hem het loflied zingen.
Laat de fonteinen van zijn eer
in ieder hart ontspringen,
omdat Hij u genade geeft,
door Christus, halleluja.

2 Hoe groot is zijn barmhartigheid
voor allen allerwege,
zijn waarheid en zijn tederheid
als overvloed van regen.
Zijn liefde duurt in eeuwigheid,
en geeft om niet de zaligheid.
Zingt, zingt Hem, halleluja.

Verkondiging

Lied 802: 1,3,4, 5 en 6 (! Let op melodie Joh. De Heer en niet Liedboek 2013)

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs."

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Menigeen ging zelf op pad,
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan,
laat ook hem het woord verstaan.

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Door de wereld klinkt een lied,
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang,
richten pelgrims hun gezang.

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs."

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Dankgebed en voorbeden; stil gebed; gezamenlijk gebeden *Onze Vader*

Aankondigen: collecte bij de uitgang; noemen van de collectedoelen; gemeente vragen na de zegen weer even te gaan zitten; men wordt per rij de kerkzaal uit begeleid.

Kinderen komen terug tijdens voorspel van het slotlied

Slotlied lied 422: 1,2,3

1. Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.

Laat ze vruchten dragen alle,
alle dagen door uw stille kracht.

2. Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

3. Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

Zegen (geen gezongen 'amen')

Collecte bij de uitgang