

THEMA DIENST "Uit het water gered" 21 juni 2020 Capelle Schenkel

Voorganger: ds. Anne-Marie van der Wilt, Lage Zwaluwe

Organist: Gerard Wassink

De muzikale begeleiding van de te zingen liederen komt via geluidsopnamen van internet; er is geen 'live' samenzang.



Orgelspel: Gz. 429 (LvdK): `Wie maar de goede God laat zorgen en op Hem hoopt in `t bangst gevaar, is bij Hem veilig en geborgen, die redt Hij god-lijk, wonderbaar`

Welkom

Intochtslied: Sela Wat hou ik van uw huis

<https://www.youtube.com/watch?v=ApLReosJd0s>

Wat hou ik van uw huis,
HEER van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen
naar de binnenpleinen van de HEER.
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw om de levende God.

Een vogel is er thuis,
HEER van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo'n blijvende kans om te zingen voor U.

Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan ze van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,
HEER van de hemelse legers.
Ja liever één dag dichtbij U
dan duizend dagen zonder U.

Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.

De HEER beveiligd ons,
eer en geluk zal Hij geven,
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
HEER van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.

Wat hou ik van uw huis.

Stil gebed, Bemoediging, drempelgebed en groet

Kyriëgebed

Glorialied 216: 1,2,3

<https://www.youtube.com/watch?v=i5IexXMnsw>

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Inleiding op de dienst

Gebied van de zondag

Verhaal voor jong en oud:

<https://www.bijbelbios.nl/lego-bijbelverhaal-lopen-op-het-water/>

Lezing: Mattheus 14: 22-33

Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. ²³Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. ²⁴De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. ²⁵Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. ²⁶Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: 'Een spook!' en schreeuwden het uit van angst. ²⁷Meteen sprak Jezus hen aan: 'Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!' ²⁸Petrus antwoordde: 'Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.' ²⁹Hij zei: 'Kom!' Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. ³⁰Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: 'Heer, red me!' ³¹Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: 'Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?' ³²Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. ³³In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: 'U bent werkelijk Gods Zoon!'

³⁴Toen ze overgestoken waren, gingen ze aan land bij Gennesaret.

Lezing: Hebreëën 12: 2 'Laten we de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooiër van ons geloof' .

Zingen: sela: Ik zal er zijn

<https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg>

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
 Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
 dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn
 naam.
 U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
 uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
 Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
 Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
 Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
 uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn',
 uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

Verkondiging

Opwekking 488 de kracht van uw liefde

<https://www.youtube.com/watch?v=R42THV3IBQo>

Heer ik kom tot U
 Neem mijn hart verander mij
 Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U

Want Heer ik heb ontdekt,
 dat als ik aan uw voeten ben,
 trots en twijfel wijken,
 voor de kracht van Uw liefde

-Refrein-
 Houd mij vast, laat Uw liefde stromen!
 Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
 Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend.
 Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
 en de kracht van Uw liefde.

Heer kom dicht bij,
 dan kan ik Uw schoonheid zien,
 en Uw liefde voelen diep in mij.
 En Heer leer mij Uw wil,
 zodat ik U steeds dienen kan,

en elke dag mag leven,
 door de kracht van Uw liefde.

-Refrein 2x-

-Slot 2x-
 Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
 En de kracht van Uw liefde.

In memoriam:

Doetje Kuipers-Potstra
(5-6-1926 – 16-6-2020)



Voorbeden dankgebed, stil gebed en

Onze Vader

Collecteaankondiging

1.Werelddiaconaat 2.Kerk 3.Energieverbruik
 bankrekening: NL29 RABO 0373 7173 50 t.n.v.
 Protestantse gemeente Capelle wijk Schenkel

Slotlied:

Zingen: 416: 1-4

<https://www.youtube.com/watch?v=FxU67RMVRkQ>

Ga met God en Hij zal met je zijn,
 jou nabij op al je wegen
 met zijn raad en troost en zegen.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

Orgelspel:

Opw. 392: Mijn Jezus, ik hou van U.....`