

# Liturgie Schenkelkerk Hemelvaart 2020

*Voorganger: ds. Gerben van Manen*

*Orgel: Aad de Roon*

*De muzikale begeleiding van de te zingen liederen komt via geluidsopnamen van internet; er is geen 'live' samenzang.*

Orgelspel: *Als een vriend wil ik je dragen*

Welkom

Stil gebed

**Psalm 72: 1 en 2** *Geef, Heer, de koning uwe rechten*

Geef, Heer, de koning uwe rechten  
en uw gerechtigheid  
aan 's konings zoon, om uwe knechten  
te richten met beleid.  
Dan ruist op alle bergen vrede,  
heil op der heuvelen top.  
Hij zal geweldenaars vertreden,  
maar armen richt hij op.

Zolang de zon des daags zal rijzen,  
de maan schrijdt door de nacht,  
moet al het volk hem eer bewijzen,  
hem loven elk geslacht.  
Hij moge mild zijn als de regen,  
het land tot lafenis.  
Vrede zal bloeien aller wegen,  
totdat geen maan meer is.

Bemoediging en groet

Gebed

Schriftlezing: 1 Petrus 3:13-22

**Lied 512: 1, 2, 5, 6 en 7** *O Jezus, hoe vertrouwd en goed*

O Jezus, hoe vertrouwd en goed  
klinkt mij uw naam in 't oor,  
uw naam die mij geloven doet:  
Gij gaat mij reddend voor;

uw naam die onze wonden heelt  
en ons met manna spijst,  
die onze dood en zonde deelt  
en onze vrees verdrijft.

Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,  
een zon diep in de nacht,  
roep ik uw nadering reeds uit  
omdat ik U verwacht.

O Jezus, hoe vertrouwd en goed  
klinkt mij uw naam in 't oor,  
als ik van alles scheiden moet  
gaat nog die naam mij voor.

O naam, eeuwige ademtocht,  
een sterveling ben ik,  
als eens mijn eigen adem stopt  
dan draagt mij uw muziek.

## Verkondiging

### Luisterlied: *Hoop in mij*

Ik besluit  
U te vertrouwen  
Mij aan Uw woorden  
Vast te houden  
Ik hoor Uw stem  
Spreken tot mij  
Wees gerust  
Ik ben erbij

Door het vuur  
Door de beproeving  
Blijf ik standvastig  
Blijf ik moedig  
Waar ik ook ben  
Of waar ik ook ga  
Ik weet dat U  
Mij nooit verlaat

Geen angst houdt mij nog vast  
Ik ben volledig vrij  
Ik maak de wedstrijd af  
U baant de weg voor mij

Geen angst, geen oordeel  
Maar hoop op heerlijkheid  
Geen angst, maar vrede  
Jezus de Hoop in mij

In mijn falen  
In mijn zwakte  
Blijf ik geloven  
blijf ik vechten  
U tilt mij op  
Al val ik steeds weer  
Ik kijk naar U  
en wankel niet meer

Ik heb hoop, hoop,  
levend in mij  
Ik heb hoop, hoop,  
die alle angst verdrijft  
Ik heb hoop, hoop,  
Hoop op heerlijkheid  
Hoop, hoop,  
Jezus de Hoop in mij.

## Gebeden

Aankondiging van de collectedoelen (1. Missionair werk in de wijk 2. Kerk 3. Energieverbruik)  
*Uw bijdrage is welkom op NL29 RABO 0373 7173 50 t.n.v. Protestantse gemeente Capelle wijk Schenkel met vermelding: 'collecte' en de datum. De kerkrentmeesters verdelen de opbrengst over de doelen. Hartelijk dank!*

### Lied 663:1 *Al heeft Hij ons verlaten*

Al heeft Hij ons verlaten,  
Hij laat ons nooit alleen.  
Wat wij in Hem bezaten  
is altijd om ons heen  
als zonlicht om de bloemen  
een moeder om haar kind.  
Teveel om op te noemen  
zijn wij door Hem bemind.

Al is Hij opgenomen,  
houd in herinnering,  
dat Hij terug zal komen,  
zoals Hij van ons ging.  
Wij leven van vertrouwen,  
dat wij zijn majesteit  
van oog tot oog aanschouwen  
in alle eeuwigheid.

## Zegen

Orgelspel: *Op een lichte wolkenwagen*