

Liturgie voor de dienst van zondag 7 juni 2020 **Protestantse Wijkgemeente Schenkel**

We vieren de dienst via 'Zoom'

Thema: *Fair life*

voorgangers: Theo Vreugdenhil (Nieuwegein) en Nellie van Voornveld

--

muziek

welkom (door ouderling van dienst Alyce Mbudi)

bemoediging en groet & introductie van het thema – Nellie

gebed – Nellie

liederen: psalm 62: 1 en Taizé, 'bij God ben ik geborgen'

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

--

Het volgende lied wordt op de opname in drie talen gezongen:

Bei Gott bin ich geborgen, still, wie ein Kind
bei Ihm ist Trost und Heil.
Ja, hin zu Gott verzehrt sich meine Seele
kehrt in Frieden ein.

Bij God ben ik geboren, stil als een kind
bij Hem is troost en heil
ja, ik verlang naar God met heel mijn wezen
vrede is bij Hem.

In God alone my soul can find rest and peace
in God my peace and joy
only in God my soul can find its rest
find its rest and peace.

introductie Theo Vreugdenhil – Nellie en Theo; **met filmpje**

kindermoment – Rosalie

kinderlied: *Kom aan boord*
(tekst in het filmpje)

kort interview met gemeentelid Jan Möller

schriftlezingen:

OT: Boaz, de faire boer: Ruth 2: 1 t/m 13

NT: aanklacht tegen de rijken: Jacobus 5: 1 t/m 6

lied: LB 991: 1,2,3,6,7 *De eersten zijn de laatsten*

De eersten zijn de laatsten
wie nakomt gaat voorop,
zij moeten zich niet haasten
die leven van de hoop.

God moge ons behoeden
wij zien elkander aan,
de broeder kent de broeder
als één die voor moet gaan.

Zo staat het voorgeschreven,
zo is het steeds voorzeggd,
wie achter is gebleven
krijgt eerstgeboorterecht.

Zo hoog zijn Gods gedachten
zij gaan de tijden door
wie voor was blijft ten achter
wie achterbleef gaat voor.

Veracht dan niet de kleinen
en die verloren zijn
want God noemt hen de zijnen
die laat geboren zijn.

preek – Theo

lied: Schrijvers voor Gerechtigheid, *'Zo eerlijk als God'*

U bent eerlijk, dat staat vast,
Zo vast als de hoogste berg.
Wat U belooft wordt altijd waar,
Want U bent groot en sterk.
En we bouwen vol vertrouwen...

We bouwen aan een koninkrijk,
het koninkrijk van God,
Waar heel de schepping vrij zal zijn
En heel de wereld eerlijk wordt,
En heel de wereld eerlijk wordt.

U geeft leven als een bron,
Met water in overvloed.
U blijft geven wat U heeft.
Heer, U bent rijk en goed.

Wat een toekomst, wat een feest.
We kijken naar Uw gezicht.
Nooit meer bang zijn, nooit meer nacht.
Overall is Uw licht.

En we bouwen vol vertrouwen...

We bouwen aan een koninkrijk,
Het koninkrijk van God,

Waar heel de schepping vrij zal zijn
En heel de wereld eerlijk wordt,
En heel de wereld eerlijk wordt.

U bent eerlijk, dat staat vast,
Zo vast als de hoogste berg.
Wat U belooft wordt altijd waar,
Want u bent groot en sterk.

We bouwen aan een koninkrijk,
Het koninkrijk van God,
Waar heel de schepping vrij zal zijn
En heel de wereld eerlijk wordt,
En heel de wereld eerlijk wordt.

vragen en reacties

dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader – Theo en Nellie

lied: EL 279 Wij blijven geloven

Wij blijven geloven dat onder miljoenen
de Heer van de Schepping een plan met ons heeft
waarin zich zijn heil en mijn twijfels verzoenen
en dat aan elk leven betekenis geeft.

En ook dat zijn boodschap de mens kan bevrijden,
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd,
nog steeds kan vertroosten, verlichten, bevrijden,
hoezeer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt.

En dat Hij ons telkens de durf weer wil geven,
ook nu in een wereld van steen en metaal,
om buiten onszelf voor de ander te leven
ons kleine begin van zijn groot ideaal,

dat werk'lijkheid wordt als het oog van de volken
zich niet meer vergeefs op de horizon richt
en 't morgenrood rijst dat zijn komst met de wolken
verkondigt in duizenden kleuren van licht.

zegen