

Nieuwsbrief Protestantse Wijkgemeente Schenkel

Nummer 6, vrijdag 15 mei 2020

deze nieuwsbrief is voor twee weken; de volgende verschijnt op vrijdag 29 mei

Predikanten

ds. Gerben van Manen (06 83650662 of dsgerbenvanmanen@schenkelkerk.nl)

ds. Nellie van Voornveld (06 30684426 of dsnellievanvoornveld@schenkelkerk.nl)

Adres: Beltmolen 99, 2906 SC Capelle aan den IJssel

Lied bij Hemelvaart: 662: 1 en 4

Heer, komt in deze tijd
uw heerschappij,
het einde van de strijd,
de stad waar vrij
uit boze droom ontwaakt
de mensen wonen,
tot één gezin gemaakt,
Gods dochters en Gods zonen?

Gedreven door de Geest
gaan wij getroost
de weg van alle vlees
die onverpoosd
de Zoon des Mensen gaat,
te allen tijde,
tot Hij weer voor ons staat
zoals Hij van ons scheidde

Bij de diensten

Alle diensten kunt u weer volgen via de link op de website, www.schenkelkerk.nl, en ook de liturgieën zijn daar te vinden.

Zondag 17 mei is Henk Boerman de voorganger. Orgelspel aan begin en eind van de viering komt van Hubert Kros.

Thema: Volhouden met verwachting

Het is de vijfde zondag na Pasen. We leven op weg naar Hemelvaart en Pinksteren toe. Na de vreugde van de opstanding komt het afscheid van de Heer en de komst van de Geest. We keren op deze zondag terug naar een gesprek dat Jezus voert met zijn leerlingen vlak voor zijn lijden en sterven. Dat lezen we in Johannes 16:16-33. Het gaat over de periode dat Hij niet bij zijn leerlingen zal zijn. Dat geeft angst en onzekerheid. Ze overzien niet wat er gaat gebeuren. Hoe moet het verder met ons? In het gesprek helpt Jezus hen begrijpen hoe ze kunnen volhouden. Zoals zo vaak bij de teksten in de bijbel zijn het geen woorden die alleen voor dat moment van toepassing waren. Ze zijn ook voor ons heel concreet van waarde. Op een heel andere manier leven wij ook in een

bijzondere en onzekere tijd. We denken erover na hoe de woorden van Jezus ons vandaag bemoedigen en ook helpen in het leven van iedere dag.

Donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag, is ds. Gerben van Manen de voorganger; muzikale omlijsting wordt verzorgd door Aad de Roon. We lezen uit 1 Petrus 3: 18-22. Jezus is de hemel binnengegaan en zit nu aan Gods rechterhand. Maar het is hier op aarde dat Hij mensen door de crisis van onze stilgevallen wereld heen bij God brengt en ons met een goed geweten laat leven.

Zondag 24 mei begroeten we ds. Berends-van Waardenburg als voorganger. Organist van dienst is dan Bruin van der Heijden.

Bloemen: de *bloemengroet* van 17 mei gaat als bemoediging en groet naar mw. A. Dijkshoorn (Capelseweg), op Hemelvaartsdag naar de familie Van Buren (Lijstersingel) en op 24 mei naar Dien Sonneveld (Lupinestraat). Wel een beetje gek misschien, als je nu al kunt lezen dat je over week de bloemen krijgt.. om je op te verheugen dan maar!

Lied? Is er een lied dat je graag zou horen in een dienst? We kregen er al een aantal door, maar jouw lied kan daar nog best bij. Graag doorgeven aan één van de dominees. We kijken dan of er een goede opname van beschikbaar is.

Met kinderen en tieners:

- Op www.dehenkieshow.nl is een programma voor kinderen te vinden.
- *Voor de tieners:* op NPO2 is er een kerkdienst van BEAM, het jongerenmerk van de EO. Deze begint om 11.00 uur.



Collecten

De collectedoelen kunt u vinden in *KerkNieuws*. De kerkrentmeesters en diakenen kunnen uw bijdrage goed gebruiken: deze kunt u overmaken naar NL29 RABO 0373 7173 50 t.n.v. Protestantse gemeente Capelle wijk Schenkel met vermelding: 'collecte' en de datum. Zij zullen de opbrengst over de doelen verdelen. Hartelijk dank!

Meeleven

- *Mw. Clazien de Gier (Meidoornveld 67B, 2906AA)* moest afscheid nemen van haar zwager, de man van haar zus. Een groot verlies voor haar in de kleine, hechte familie. We wensen haar troost en vrede toe!
- *Mw. Tiny van Beusekom (Meidoornveld 67E, 2906AA)* ondergaat in de week voor Pinksteren een staaroperatie. Veel sterkte en alle goeds, Tiny!
- Een kaartje sturen naar een ouder gemeentelid blijft heel welkom deze weken. Een naam en adres kun je opvragen bij mw. Pietie van Buren: p.vanburen@casema.nl, 010 4517186.
- Praktische hulp nodig in deze tijd? Schroom niet aan te kloppen bij één van de predikanten, we weten of vinden vast mensen die kunnen helpen. Hulp vragen kan ook bij #Nietalleen via 0800-1322 of op www.nietalleen.nl.

30 op 31 mei: TEAR Nacht Zonder Dak Lock Down Edition

U weet het nog wel: op zondagmorgen kartonnen hutjes



aantreffen bij de kerk en vermoeide tieners daaromheen; Jolanda die een ontbijt verzorgt en onze vakmannen op bouwgebied loven een prijs uit voor het beste krot. Dat was Nacht Zonder Dak. Dit jaar willen we weer meedoen, om het *Corona Noodfonds* van TEAR te steunen. Helaas niet bij de kerk, dit jaar: tieners worden uitgedaagd om in hun achtertuin een hutje te bouwen en daarin te slapen. Tijdens de avond is er een online programma met quiz en informatie over het goede doel, we wisselen foto's en filmpjes uit en er wordt gewerkt aan verschillende verrassingen.. :-)

Wat kunt u doen?

1. Doe eens gek, geen tiener meer, maar slaap in het Pinksterweekend ook in uw tuin of op uw balkon en laat u sponsoren! Wij zijn benieuwd naar de foto's!
2. Sponsor de tieners en lever zo een bijdrage aan het Noodfonds. Dat kan via de volgende link: <https://www.nachtzonderdak.nl/doe-mee/pinksterweekend-30-05-2020/deelnemers/nextfriday/>
Een contant bedrag in een envelop in de bus doen bij Karin Buijs (Beltmolen 101) mag ook!!
Vemeld erop: Nacht Zonder Dak.

Over het Corona Noodhulpfonds: als corona om zich heen grijpt in de meest kwetsbare gemeenschappen kan dat rampzalige gevolgen hebben. Geld komt ten goede aan medische hulp en voorlichting in oa Nigeria, Indonesië, India en Syrië. Zie ook <https://www.tear.nl/corona>

Open Kerk: stilte, gebed, gesprek

Aan het begin van de corona-crisis leek het de kerkenraad niet verstandig om door te gaan met de 'Open Kerk'.

Nu de maatregelen vanuit de overheid iets worden versoepeld, willen we gemeenteleden en buurtbewoners graag weer de gelegenheid geven even in de kerk te zijn. Dat kan voorlopig op woensdagmorgen (10.30-12.30 uur) en

vrijdagmiddag (14-15.00 uur), om te beginnen op **woensdag 27 mei**. Misschien komt er nog een doordeweekse avond bij. Naast de vrijwilligers van de *Open Kerk* op woensdag zal tijdens de Open Kerk-momenten ook één van de dominees aanwezig zijn. We zorgen natuurlijk voor voldoende afstand. Welkom!



Inzameling Voedselbank

Maar liefst 45 pakken koffie konden we verdelen onder de cliënten van de voedselbank! Hartelijk dank voor uw bijdrage hieraan!

Het inzamelproduct voor de maand mei is een **pot peulvruchten**. U kunt die in de Voedselbankkrat in de Jumbo doen, u vindt die naast de lege flessen.

En ondertussen...

- ..bezint *Jolanda Milort* zich op deze periode:
Een virus, ergens ver weg.....vreselijke berichten...beelden op het nieuws...maar, aan de andere kant van de wereld.
Plotseling komt het dichterbij, dat hadden we niet verwacht!
En ineens ligt de wereld stil....
Wij mensen kunnen niet alles maken, beheersen of oplossen, het besef daalt langzaam in.
Wat is de wereld mooi zonder ons, vredig en stil, maar ook schoon zonder zwerfvuil!
De zon komt op, iedere dag opnieuw, in stralende pracht en warmte.....alsof de natuur juicht omdat wij er even niet zijn....
Verbijsterd zitten wij in onze huizen, wat we niet voor mogelijk hielden is gebeurd, de wereld gaat dicht, land voor land.
Tijd voor bezinning.
Nu we niet meer kunnen rennen krijgen we oog voor elkaar, respect voor beroepsgroepen

en prijzen we ons gelukkig met een balkon of tuin!

Wat is de lucht toch schoon en prachtig blauw, vol van zoete bloesemgeuren, de natuur gaat open, Pasen, een nieuw begin!

Het voelt als een terugblik naar het paradijs maar ook alvast een glimp van de nieuwe aarde...

Tegelijk ook een smeekbede, dat onze ogen open mogen gaan en we weer zorg gaan dragen voor deze mooie aarde en de kwetsbare mensen om ons heen.

Tijd om afstand te nemen, niet alleen van elkaar maar ook van onze slechte gewoontes.

Dan gaat de wereld weer een beetje open.... er ontsnappen vervuilende auto's, brullende motoren rijden door de straat en er ligt weer voedselafval in het gras.

We hebben er hopelijk toch wel iets van geleerd?



- ..groet *Dien Sonneveld* ons met een prachtige foto en schrijft *Gertjan Sonneveld*: Het zijn rare tijden. Alles was ineens anders: geen paaskoortje, geen marathon Rotterdam (en ik was er helemaal klaar voor!), niet meer oppassen, een heel andere verjaardag (maar onverwacht leuk). Maar dat is allemaal 'klein leed' vergeleken met de ernstig zieken en de eenzaamheid in de verpleeghuizen. Verder zijn voor mij de meeste dagen niet heel anders dan anders. Genoeg te doen met de financiële afwikkeling 2019 van PgC Capelle en van NRC Lezersfonds (armoedebestrijding). Dien blijft zoveel mogelijk in huis en tuin, gelukkig is het weer ons goed gezind. Deze tijden geven haar een nog groter gevoel van kwetsbaarheid, dat doet wat met je. Ik bel enkele senioren die alleen zijn en wel wat gezelligheid kunnen gebruiken. Wat ik vooral mis zijn, ondanks de prima kerkomroep (hulde!), de zondagse erediensten in de kerk en het sociale leven daarom heen. Deze week

meegewerkt met de kerkschoonmaak, ben ik toch weer even binnen geweest! Hoe gaan we verder met ons leven? We geloven dat God ons vasthoudt wat er ook gebeurt. En ik hoop vooral dat we lessen trekken uit deze crisis. Ook wij, op onze eigen plek!

- ...speelde Sonja van Haaren met haar orkest *Filo* deel 1 uit een tiendelig Nederlands oratorium dat 'Meer dan Overwinnaars' heet, gecomponeerd door Leander van der Steen. Heel bijzonder: alle orkestleden vanuit hun eigen huis, toch één geheel! Luisteren? <https://1drv.ms/v/s!AodivSbGgfwTxbI0NnI6oyMCzs62DA>
- ... bezinnen het moderamen en de kerkenraad zich verder op diensten en bijeenkomsten na 1 juli: 'de anderhalve meterkerk'.. We vertrouwen erop dat God ons wegen wijst om verbonden met elkaar en met buurtgenoten kerk te zijn in Schenkel, hoe dan ook 'tot één gezin gemaakt, Gods dochters en Gods zonen' (zie het lied waarmee we begonnen).