

Nieuwsbrief Protestantse Wijkgemeente Schenkel

Nummer 9, vrijdag 12 juni 2020

Deze Nieuwsbrief is voor 2 weken; de volgende verschijnt op vrijdag 26 juni

Predikanten

ds. Gerben van Manen (06 83650662 of dsgerbenvanmanen@schenkelkerk.nl)

ds. Nellie van Voornveld (06 30684426 of dsnellievanvoornveld@schenkelkerk.nl)

Adres: Beltmolen 99, 2906 SC Capelle aan den IJssel

Om te beginnen

Het blijft behelpen natuurlijk, zingen met behulp van geluidsbestanden van internet. Je bent dan voor de keuze van liederen en coupletten afhankelijk van de beschikbaarheid van zo'n lied. Voor komende zondag koos Gerben lied 838, maar juist het derde couplet, dat past bij de dienst, kwam niet voor in de opname. Daarom maar even zo:

*Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door ons onze daden
van vrede en genade.*

Bij de dienst van zondag 14 juni

Op **zondag 14 juni** lezen we weer een stukje uit de brief van Petrus (1 Petrus 4:7-11). Het is een oproep om tot bezinning te komen, zodat je kunt bidden. Want 'het einde van alles is nabij', zegt Petrus. Bidden is 'welkom' zeggen tegen het doel van ons leven, dat dichtbij is gekomen door Jezus' opstanding uit de dood. En tegelijk is bidden 'verdwijnt' zeggen tegen alles wat géén leven is, en gelukkig voorbij zal gaan. Wat blijft is de oproep om elkaar vóór alles lief te hebben. Daarbij worden we ook opgeroepen om mensen welkom te heten die ons vreemd zijn, of die zichzelf vervreemd voelen in deze tijd. Ieder van ons kan de Geest van Pinksteren z'n werk laten doen, door met de gave die je van God gekregen hebt dienstbaar te zijn aan wat God door ons heen wil zeggen en doen. Dat hebben we aan Jezus te danken. We kunnen Hem nog niet samen zingend eren, maar des te meer in wat we in ons leven zeggen en doen. Amen.

ds. Gerben van Manen is voorganger in deze dienst. De liturgie vindt u op de [website](#).

- De **bloemen** gaan deze zondag naar de Jorge Rocha de Sena (Azaleastraat)
- Voor **kinderen en tieners** zijn de *Henkie Show* en de onlinedienst van BEAM nog steeds aanraders!

Bij de dienst van zondag 21 juni

We begroeten ds. Anne-Marie van der Wilt, die ook deze keer de dienst met ons viert rondom één van haar kunstwerken. Hieronder kunt u het alvast zien, en het zal ook in de liturgie van die zondag te zien zijn.

- De bloemen gaan naar dhr. Jan van der Bas ('s-Gravenweg)



*Anne-Marie van der Wilt,
'uit het water'*

Terugblik Zoomviering

Zondag 7 juni hadden we een bijzondere viering onder leiding van Theo Vreugdenhil uit Nieuwegein. Ik hoorde zo links en rechts dat de dienst inspirerend was en uitdaagde om 'fair' te leven! Het was goed om elkaar deze keer ook te kunnen zien via 'Zoom'. Er zijn ook gemeenteleden die de dienst later hebben bekeken. Maar er waren er ook die teleurgesteld vaststelden dat het niet lukte om deel te nemen aan de Zoomviering, en soms ook later niet om terug te kijken. Dat is echt jammer. We onderstrepen graag dat dit eenmalig was. Het was mooi om te zien dat nu juist jongeren, die niet zo gauw een uur op de bank naar een dienst luisteren, de weg naar de viering wisten te vinden.

Meeleven

- Mw. C.J. Stam-Heuvelman (St. Helenabaai 706, 2904 AE) verbleef een paar dagen in het ziekenhuis. Afgelopen maandag kon ze gelukkig weer naar huis. We denken aan haar in onze gebeden!

- Als gemeente leven we intens mee met *Maarten van Briemen* en zijn gezin (Standaardmolen 46, 2906 RG). Komende woensdag vindt in het EMC een operatie plaats waarbij het aangedane deel van zijn tong wordt verwijderd. Met eigen weefsel wordt de tong gereconstrueerd. We hopen en bidden dat deze langdurige ingreep goed zal verlopen. Daarna breekt een intensieve tijd aan van herstel en revalidatie.

Op *zondagavond 14 juni* zullen we met enkele gemeenteleden in de kerk met en voor Maarten, Hester en de kinderen bidden. We vieren dan ook in die kleine kring het Avondmaal, waarbij we gedenken en merken hoe Jezus zich geeft aan ons, in zijn liefde en met zijn leven; we voelen ons daarbij ook verbonden met elkaar als gehele gemeente! Op *woensdag 17 juni*, de dag van de operatie, willen we een doorlopend gebedsmoment creëren. Zowel thuis als in de kerk wordt iedereen uitgenodigd om mee te bidden. Uiteraard maken we ook bij de organisatie hiervan afspraken om de juiste afstand te bewaren. Op een later moment volgt een aparte mail met informatie op welke wijze u of jij kunt meebidden. Voor het doorlopende gebed in de kerk vormen we tweetallen die in ieder geval gedurende een uur in de kerk aanwezig zijn. Mocht u of jij daar aan willen meewerken, dan horen we dat graag. Mail daarvoor naar Henk Boerman, hpboerman@gmail.com of bel via 06-51833848.

Bijdrage Solidariteitskas 2020

Inmiddels heeft u een brief ontvangen over de Solidariteitskas, of u ontvangt die binnenkort. Met de bijdrage die wij afstorten naar de PKN wordt de gedachte "Gemeenten helpen elkaar" concreet vormgegeven. Ook voor onze eigen gemeente is uw bijdrage, mede gezien de wat achterblijvende collecte-inkomsten, zeer welkom.

En ondertussen...

- ... mailde een mevrouw uit de wijk, die haar huis aan het opruimen is, of er iemand in de gemeente belangstelling heeft voor een afbeelding op canvas (60x40 cm) van de *wenende Petrus*, origineel een beeld in de Sagrada Familia in Barcelona. Wil je die graag in huis? Meld je dan even bij Adri, scriba@schenkelkerk.nl



- ... genoten Huub en Annemieke van Schie van vakantie in eigen land: "Nou, dat is geen straf hoor! Wij zijn caravanners, dus de Kip achter het blik en gaan (wel eerst even op drie campings gereserveerd). We hadden twee weken het prachtigste weer tot wel 31 graden, en wat is Nederland mooi. Eerst vier dagen Doetinchem, mooie boerencamping met warm water(!), lekker

wandelen en fietsen. Daarna vier dagen Vollenhove op zo'n comfortplek met eigen sanitairhuisje (dat met het rode deurtje).



Hier genoten we onder andere van de Weerribben. Naar Giethoorn geweest en met een fluisterbootje gevaren. Als laatste waren we in Norg. Op de camping weinig faciliteiten. Wel prachtig in de bossen. Ook weer gewandeld en gefietst. Maar ook naar Assen, Groningen en het Veenmuseum geweest. Dat laatste is echt aan te raden. Vrijdags reden we weer naar huis en toen namen we een buitje mee..."

Nogmaals: Hulp gevraagd!

De kerkenraad is met vertrouwen op zoek naar uw/jouw hulp en creatieve ideeën voor de volgende twee zaken:

1. Alternatieve fondswerving

Doordat de Schenkelmarkt dit jaar niet doorgaat, ontstaat er een fors gat in de begroting. Wie heeft er (nu al) creatieve ideeën voor alternatieve fondswerving? Of wie wil daarover meedenken? Meld je bij Martin van Dieren, PKN.Capelle@admidi.nl

2. Startweekend, 19 & 20 september

Nu dit seizoen toch een beetje als een nachtkaars uitgaat hopen we extra op een mooie start van het nieuwe, voor jong en oud. Wie wil meedenken over en meehelpen met leuke activiteiten op zaterdag, de borrel, de bbq enz? Meld je alsjeblieft bij Willie Schoemaker, willieg.visser@gmail.com

Inzameling Voedselbank

Het inzamelproduct voor de maand juni is een *pak rijst*. U kunt dit in de Voedselbank-krat in de Jumbo doen, u vindt die naast de lege flessen. De diakenen zijn overigens blij verrast door uw bijdragen, ook aan de vorige acties!

Zomernummer Kerk Nieuws: vakantie in Capelle & omstreken??

Wie ontdekte er in de afgelopen tijd iets nieuws in eigen woonplaats? Zoon Daan en ik liepen op een lange lichte lente-avond over het houtsnipperpad bij het Wegelingpark. Dat pad hadden we nog nooit gezien, nota bene in eigen wijk! Welk park, welke speeltuin, welke fietsroute hebt u ontdekt? Een foto met een paar regels erbij is welkom, voor in het zomernummer van Kerk Nieuws. Graag naar dsnellievanvoornveld@schenkelkerk.nl

Agenda

- elke woensdag (10.30-12.30 uur) en vrijdag (14.00-15.00 uur): Open Kerk en Stiltecentrum
- vrijdag 12 juni: 20-22 uur, Next Friday tienerclub, 20-22 uur, Schollebos