

Nieuwsbrief Protestantse Wijkgemeente Schenkel

Nummer 10, vrijdag 26 juni 2020

Deze Nieuwsbrief is voor 2 weken; de volgende verschijnt op vrijdag 10 juli

Predikanten

ds. Gerben van Manen (06 83650662 of dsgerbenvanmanen@schenkelkerk.nl)

ds. Nellie van Voornveld (06 30684426 of dsnellievanvoornveld@schenkelkerk.nl)

Adres: Beltmolen 99, 2906 SC Capelle aan den IJssel

Bij de dienst van zondag 28 juni

In de dienst van 28 juni lezen we opnieuw een stukje uit de eerste brief van Petrus: 1 Petrus 5:1-7, over leiderschap in de kerk. Dat is herders van Gods kudde zijn. Petrus doet daarvoor een beroep op de 'oudsten' van de gemeente. Wij kunnen daarbij aan onze ouderlingen en diakenen denken, maar ook aan ouderen in de gemeente, en natuurlijk voelen we ons als predikanten ook aangesproken. Aan jongeren doet Petrus trouwens ook een oproep, en tenslotte aan 'allen'. Allemaal zijn we op z'n tijd leiders en volgers. In beide gevallen worden we opgeroepen om naar Jezus te kijken, in zijn lijden met een lange ij, en om dan voor elkaar net zo'n 'type' leider te zijn als Hij, de goede Herder. De gemeente heeft ook in deze ingewikkelde tijd oude en nieuwe *herders* nodig, die de leiding en het omzien naar elkaar waar nodig ook van elkaar kunnen overnemen. Niet op een hoogmoedige manier, en niet gedwongen 'omdat toch iemand het moet doen'; niet om er zelf beter van te worden, en ook niet vertwijfeld of krampachtig over je eigen kunnen. Maar even vrijwillig en nederig als God zelf in ons leven is afgedaald. Daarbij loop je natuurlijk vroeg of laat ook aan tegen je eigen beperkingen, en die van de gemeente. Maar alle persoonlijke en kerkelijke zorgen kunnen we in Gods hand leggen, want wij zullen Hém een zorg zijn, totdat we voorgoed zullen delen in zijn zorgeloze toekomst.

ds. Gerben van Manen is voorganger in deze dienst. De liturgie vindt u op de [website](#).

- De **bloemen** gaan deze zondag naar mw. Jeanne Molenaar (Meidoornveld)
- Voor **kinderen en tieners** zijn de [Henkie Show](#) en de online dienst van BEAM nog steeds aanraders!

Bij de dienst van zondag 5 juli: in de kerk!

Hoera! Zondag 5 juli hopen we weer in de kerk de dienst te kunnen vieren, zie ook hieronder. Nellie zal de dienst leiden; we lezen samen uit Exodus 33; na een forse crisis zegt Mozes tegen de HEER: Ik ga alleen verder met dit volk als Uzelf meegaat! Zo hopen wij er ook op dat God zelf met ons met ons verder trekt de toekomst tegemoet, bij alle uitdagingen die wij persoonlijk en in ons kerk-zijn tegenkomen.

- De **bloemen** gaan naar mw. Lenie Weterings (Bloemensingel), ivm het overlijden van haar moeder, Mw. Kuipers-Potstra.
- De **buurtbos** is deze keer voor de student-vrijwilligers die speciaal in corona-tijd meehelpen bij de Voedselbank.



Weer naar de kerk! Maar: aanmelden alstublieft!

Dankzij de nieuwe versoepelingsmaatregelen wordt het gelukkig weer mogelijk om in de Schenkelkerk dienst te houden. **Met ingang van 5 juli 2020** zal er wekelijks om 10.00 uur weer een kerkdienst worden gehouden. In verband met de veiligheid gebeurt dit onder strikte voorwaarden. Er is door een werkgroep onder leiding van Tineke Keuzenkamp een *gebruiksplan* gemaakt en een protocol voor de kerkdiensten – waarvoor veel dank! Dat complete plan ligt ter inzage in de kerk. Begin volgende week wordt doorgegeven of de Kindernevendienst op 5 juli weer start. We vinden het heel fijn als u weer komt!
Dit zijn de regels waar u rekening mee moet houden:

- Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
- Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
- Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan.
- Er is geen koffiedrinken en ruimte voor ontmoeting na de dienst.
- Het bezoek aan het toilet in de kerk moet tot een minimum beperkt worden. Wij raden u dan ook aan vooraf thuis naar het toilet te gaan.
- Het is de bedoeling dat iedereen na de kerkdienst direct naar huis gaat en niet in het kerkgebouw met anderen na blijft praten.

Het is de bedoeling dat u zich, als u naar de kerk wilt komen, van tevoren via email of telefonisch aanmeldt (vóór zaterdag 17u) . Dit kan via email: a.nell@kpnplanet.nl; of via telefoonnummer 06 44845151.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u zich richten tot onze predikanten of tot Arend Nell.

Meeleven

- *Mw. Jenny Hoogendoorn* (Meidoornveld 237, 2906AH) voelt hoe zij door haar ziekte langzamerhand afscheid moet nemen van het aardse leven. Op woensdag 1 juli zal zij in de kerk de ziekenzalving ontvangen. Ds. Gerben van Manen, ouderling Cees Ramp en een kleine groep gemeenteleden zullen daarbij zijn. We bidden voor Jenny en Jan en hun kinderen om steun en kracht! Uw gebed en blijk van bemoediging, bv. In de vorm van een kaart, is welkom.
- De operatie die *Maarten van Briemen* (Standaardmolen 46, 2906RG) op 17 juni onderging is goed verlopen. Ook de eerste spannende dagen erna liggen gelukkig alweer achter hem. Inmiddels kan hij eerder dan verwacht thuis verder herstellen. Reden tot dankbaarheid en verwondering is dat hij al redelijk verstaanbaar kan spreken!

Tijdens de operatie hebben veel mensen thuis én in de kerk, tussen 9 en 19 uur, samen gebeden. Veel dank daarvoor! We blijven Hester en Maarten en hun gezin aanbevelen in de hoede van de Heer.



In memoriam Doetje Kuipers-Potstra (5-6-1926 - 16-6-2020)

Op 16 juni overleed ons gemeentelid *Doetje Kuipers-Potstra*. Op 5 juni werd zij 94 jaar. Ze groeide op als oudste in een gezin met acht kinderen, op een boerderij in het Friese Dokkum. Nadat moeder op jonge leeftijd overleed deed mw. Kuipers al jong zorgtaken thuis. Ze kreeg het geloof op een ernstige manier mee.

Ze trouwde met Fetze Kuipers. Vanwege zijn werk verhuisde het gezin in 1963 naar Capelle aan den IJssel. Van de drie kinderen,

zoons Mennie en Ruud en dochter Lenie overleed de oudste zoon jong. Dat was een groot verdriet. Tot op hoge leeftijd was mw. Kuipers veel met de bijbel bezig. Ze las die altijd in de Statenvertaling. Ook gebed speelde een belangrijke rol in haar leven. Mw. Kuipers woonde lang in Schinckelhove en de laatste jaren in De Vijverhof. Op beide plekken was ze een trouwe bezoeker van de Avondmaalsvieringen en de weeksluiting. Dochter Lenie was tot op het laatst als mantelzorger intensief op haar moeder betrokken. We bidden voor allen die haar zullen missen.

Voor haar uitvaart koos mw. Kuipers zelf een aantal psalmen uit. Eén daarvan is psalm 68: 'Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naad'ren van de dood, volkomen uitkomst geven.' Afscheid en begrafenis hebben plaatsgevonden op dinsdag 23 juni om 14.00 uur op Oud Kralingen.

Correspondentieadres: Lenie Weterings, Bloemensingel 11, 2906CD.

En ondertussen...

- mailt *Theddy Reeser*: Hoi allemaal!

Hier een stukje uit het Drentse Hoogeveen, sinds corona zit ik fulltime hier bij mijn moeder.

Een hele grote omschakeling in het begin, maar zeker niet verkeerd.

Het gaat gelukkig goed met mij alleen mis ik de vele mensen om mij heen die in de buurt waren.

Gewoon even bij iemand langsgaan voor een bakkie of een praatje.

Gelukkig is er whatsapp en zoom maar ook af en toe even bellen is fijn.

Binnenkort eventjes een weekje naar m'n oude vertrouwde plaats toe daar kijk ik heel erg naar uit!

Even iedereen weer zien en lekker bijkletsen en leuke dingen met vrienden doen! Groetjes, Theddy

- vertelt *Jan van der Wilt*:

Voor mij is er toch wel wat veranderd sinds het afkondigen van de corona-maatregelen halverwege maart. Op 16 maart zou ik voor een week vakantie naar Friesland vertrekken. Door het sluiten van de horeca moest ik dat afzeggen. Inmiddels heb ik die vakantie ingehaald door in mei naar Den Bosch en omgeving te toeren en eerder deze maand een weekje door de Betuwe en het Land van Maas en Waal te fietsen. Ook het verzoek om alleen noodzakelijke reizen met het openbaar vervoer te maken heeft nogal wat voeten in aarde. Want wat is noodzakelijk? Ik heb ervoor gekozen alles zoveel mogelijk op de fiets te doen. Tot op heden heb ik twee keer de metro gebruikt omdat het echt niet anders kon. Maar dat gaf toch een raar gevoel. Het meest ingrijpend was toch

wel dat je bijna niemand meer in persoon spreekt. Gelukkig zijn er de social media, e-mail en telefoon. Wat wel gewoon doorgaat is de publicatie van KerkNieuws. Omdat er minder (of geen) activiteiten zijn is het aantal berichten wel minder geworden, maar daar komt de komende periode vast wel weer verandering in. Ik ga door met het plannen van een paar korte vakanties, maar dat wel in een straal van ongeveer 100 km van Capelle, want dan kan ik er op de fiets naar toe.

Nogmaals: Hulp gevraagd!!

De kerkenraad is met vertrouwen op zoek naar uw/jouw hulp en creatieve ideeën voor drie zaken; over twee ervan las u eerder; we ontvingen daar helaas nog *geen* reacties op.

U bent uitgenodigd om alsnog te reageren. Dit waren de onderwerpen en contactpersonen:

1. Alternatieve fondswerving (Martin van Dieren, PKN.Capelle@admidi.nl)

2. Startweekend, 19 & 20 september (Willie Schoemaker, willieg.visser@gmail.com)

Voor verdere informatie zie KerkNieuws en de vorige Nieuwsbrief.

Nu:

3. Creatief kerk-zijn

De maatregelen rondom de Coronacrisis beperken de Schenkelkerk nu al sinds een paar maanden in haar functioneren. Nu kunnen we wel weer naar de kerk, maar misschien niet allemaal tegelijk, zingen kan nog niet en koffiedrinken ook niet. Sommige senioren zullen nog liever even wegblijven uit de kerk. Hoe kunnen wij onder de actuele omstandigheden het gemeentelven stimuleren en versterken? Heeft u ideeën hoe wij nieuwe manieren van verbinding kunnen vinden? Creatieve voorstellen hiervoor zijn van harte welkom!

Mailadres: kerkenraad@schenkelkerk.nl



Inzameling Voedselbank

Het inzamelproduct voor de maand juni is een *pak rijst*. U kunt dit in de Voedselbank-kraat in de Jumbo doen, u vindt die naast de lege flessen. De hoeveelheid rijst blijft nog een beetje achter bij wat nodig is, dus van harte aanbevolen!

Collecten

De collectedoelen kunt u vinden in *KerkNieuws*. De kerkrentmeesters en diakenen kunnen uw bijdrage goed gebruiken: deze kunt u overmaken naar **NL29 RABO 0373 7173 50** t.n.v. Protestantse gemeente Capelle wijk Schenkel met vermelding: 'collecte' en de datum. Zij zullen de opbrengst over de doelen verdelen. Hartelijk dank!

Agenda

- elke woensdag (10.30-12.30 uur): Open Kerk en Stiltecentrum
Tijdens de Voedselbank op vrijdag is het Stiltecentrum normaal gesproken ook open; zolang de corona-maatregelen gelden blijkt dat echter niet handig. Bezoekers moeten dan via de zij-ingang naar de kerkzaal, en dat is niet praktisch zonder verder toezicht. Op vrijdag is er daarom voorlopig geen Open Kerk.
- vrijdag 10 juli: 20-22 uur, Next Friday tienerclub, afsluiting seizoen (locatie volgt).