

## Nieuwsbrief nummer 12, vrijdag 24 juli 2020

*De volgende nieuwsbrief verschijnt over twee weken*

### Predikanten

ds. Gerben van Manen (dsgerbenvanmanen@schenkelkerk.nl)

ds. Nellie van Voornveld (dsnellievanvoornveld@schenkelkerk.nl)

### Vakantie predikanten

Wij hebben vakantie van 19 juli t/m 17 augustus. Als Frankrijk 'geel' blijft, hopen we op 31 juli voor een paar weken bergschoenen, boeken, spellen (en kinderen!) in de auto te laden en naar de Franse Alpen te vertrekken. Graag wensen we iedereen, thuis of elders, mooie zomerweken toe met ruimte voor rust, of juist voor heel andere drukte, en betekenisvolle ontmoetingen met God en mensen.

Mocht er **dringend pastorale zorg** nodig zijn, dan kunt u bellen of mailen naar mw. Pietie van Buren, tel 010-451 71 86, p.vanburen@casema.nl

*Gerben van Manen en Nellie van Voornveld*

### Bij de diensten

26 juli	10.00 uur	ds. F. Bos, Gouda
2 augustus	10.00 uur	mw. D.A. Rietveld, Bleiswijk

### Naar de kerk? Aanmelden!

- Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
- Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
- Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan. Er wordt uitgezocht of dat in ons kerkgebouw in de toekomst weer wél kan.
- Er is geen koffiedrinken en ruimte voor ontmoeting na de dienst.
- Het bezoek aan het toilet in de kerk moet tot een minimum beperkt worden. Wij raden u dan ook aan vooraf thuis naar het toilet te gaan.
- Het is de bedoeling dat iedereen na de kerkdienst direct naar huis gaat en niet in het kerkgebouw met anderen blijft napraten.

**Als u naar de kerk wilt komen: tevoren via e-mail of telefonisch aanmelden. Dit kan via:**

**a.nell@kpnplanet.nl; of via telefoon 06 44845151 (op zaterdag tot 17 uur).**

Zonder tegenbericht bent u op zondagmorgen van harte welkom.

### Collecten

De collectedoelen kunt u vinden in KerkNieuws. De kerkrentmeesters en diakenen kunnen uw bijdrage goed gebruiken; als u de kerkdiensten nog niet bezoekt kunt u deze overmaken naar NL29 RABO 0373 7173 50 t.n.v. Protestantse gemeente Capelle wijk Schenkel met vermelding: collecte en de datum. Zij zullen de opbrengst over de doelen verdelen. Hartelijk dank!

## Meeleven

Jan Hoogendoorn is opgenomen in het revalidatiecentrum van Rijckehove, Tsjakovskistraat 1, 010-2665730. Bezoektijden 15-17.00 uur en 18.30-20 uur, 3e etage, afdeling Lentehof kamer 9. Een zorgmedewerker kan hem in de rolstoel plaatsen en meenemen naar de hal waar u met hem in gesprek kunt gaan in de palmentuin of het pleincafé. Jan is door een herseninfarct halfzijdig verlamd en praat met grote moeite maar luistert graag naar u. Hij vindt het fijn als u een stukje uit de bijbel voorleest en vertelt wat het met u doet in uw leven. Afleiding is voor hem erg belangrijk. Hij hoort graag uw mening over wat er zoal in de kranten staat over maatschappelijke ontwikkelingen.

Jenny Hoogendoorn heeft bij Rijckehove een ruime eenpersoonskamer 9 in het Hospice BGG. Een kort bezoekje is welkom. De coronamaatregelen in Rijckehove zijn beperkt tot richting-aanduiding op de vloeren en handpompjes. Mondkapjes zijn niet verplicht.

## Bedankt

Na het eerste bericht dat de tumor in Maartens tong (nog steeds) actief was en dat een ingrijpende operatie nodig was, is er vanuit de gemeente op allerlei manieren met ons meegeleefd. Veel dank voor alle kaarten, berichtjes en bloemen! Ook voor de praktische (kook)hulp voor Hester en de jongens toen Maarten in het ziekenhuis lag. En hartelijk dank voor alle gebeden, zowel in de kerk op de dag van de operatie als tijdens de zondagsdiensten en thuis. Daar worden we nog steeds stil van. De eerste dagen in het ziekenhuis waren zwaar. We hebben ons toen heel klein gevoeld, en waren dankbaar te weten dat anderen voor Maarten baden toen het onszelf maar nauwelijks lukte, en dat Jezus al eerder deze weg van eenzaamheid en angst is gegaan. God heeft de vele gebeden voor een succesvolle operatie en een optimaal herstel verhoord. De tumor is volledig weggenomen en de nieuwe tong (een reconstructie van huid- en vetweefsel uit zijn been) is een waar kunststukje geworden waarmee hij boven verwachting goed kan spreken en slikken (en daarmee ook drinken en eten). Ook zijn smaak is intact gebleven. Het herstel verloopt bovendien voorspoedig. God is goed voor ons en daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Met David zeggen we: “Vertrouw op Hem, mijn volk, te allen tijde, open voor Hem uw hart, God is onze schuilplaats” (Psalm 62).

*Familie Van Briemen*

## Wat er ook gebeurde...

### Picknick

Na de dienst van zondag 12 juli werd er gepicknickt in het Schollebos; ruimte genoeg om te praten, eten en te spelen.



## Afsluiting kinderclub



Het was ergens in juni dat Youseef vroeg: "Wanneer is de laatste kinderclub? En zullen we dan weer naar het Schollebos? Zullen we daar dan pannenkoeken eten? En ook bingo spelen?" Het was fantastisch weer op woensdag 15 juli, verschillende ouders bakten pannenkoeken en een vader kocht bingo-prijsje dus alles kon doorgaan. Semjase, Sam, Baris, Daan, Ginger, Thomas, Tom, Stan, Esmee, Jolien, Amber, Ynara, Jeshua en natuurlijk Youseef hadden een mooie middag!

*Sissy, Alyce, Stanley, Wesley en Nellie*

## En ondertussen...

stuurde Joke in 't Hout (eigenlijk al voor de vorige Nieuwsbrief) onderstaande gedicht toe. Met excuus nu alsnog. Omdat nog niet voor iedereen geldt dat je alweer naar de kerk durft. Of misschien kunt u dat al jaren niet.

*Kerk*

*Al een tijdje ben ik niet op bezoek geweest;  
op zondagmorgen mis ik jou het allermeeest.  
Het luiden van de klokken op die morgen  
lokte mij weg van doordeweekse zorgen.*

*Gezeten in de bank met oud en jongeren samen,  
een zonnestraal piepte plagend door je ramen,  
het orgel speelde, eensgezind konden we dan zingen,  
danken en bidden voor ontvangen zegeningen.*

*Als jij geen plek meer bent om veilig in te zijn,  
geen doop, geen tafel meer met brood en wijn,  
waar moet ik dan heen om te schuilen,  
om eventjes de hectiek voor rust te ruilen?*

*En al klinkt Goddank de preek nog via internet  
en op een andere manier woord en gebed,  
toch mis ik mijn plaats onder jouw dak enorm  
en ook de mensen met wie ik een gemeente vorm.*

*Het is ongelooflijk dat ik weg moet blijven.  
Je bent een voorrecht, zeg ik zonder overdrijven.  
Het is net of ik nu een beetje rouw.  
Nooit geloofd dat ik jou zo missen zou!*

## **Inzameling Voedselbank**

Het inzamelproduct voor de maand juli is houdbare melk (inleveren tot aanstaande maandag). Het inzamelproduct voor augustus is **vruchten in blik**.

U kunt uw bijdrage in de Voedselbank-krat bij Jumbo Bruins aan de Wingerd doen, u vindt die naast de lege flessen.

De diakenen zijn overigens blij verrast door uw bijdragen, ook aan de vorige acties! Dank daarvoor, ook namens onze cliënten.

## **Agenda**

- elke woensdag (10.30-12.30 uur): Open Kerk en Stiltecentrum

## **Volgende nieuwsbrief**

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 7 augustus 2020.

Heeft u een bericht? Dan graag uiterlijk op woensdagavond 5 augustus insturen aan: [jan.wilt@wxs.nl](mailto:jan.wilt@wxs.nl)